

Bij Onderweg nr. 732

Winteractiviteiten

Ook het komende seizoen bieden we een aantal activiteiten aan in het winterseizoen. Naar aanleiding van de evaluatie van het afgelopen seizoen hebben we besloten het iets bescheidener aan te pakken. Geen glossy boekje en geen overdaad aan activiteiten, maar een kleiner aantal gerichte activiteiten, die in de loop van het seizoen kunnen worden aangevuld en/of verder ingevuld. Houd hiervoor Onderweg en de Facebooksite van de Brugkerk in de gaten!

Voor de algemene informatie over het jeugdwerk, vrouwengroep Drieklank en de ZWO verwijzen we u naar de website van de kerk: <http://www.brugkerk-lemelerveld.nl>

Voor de meeste activiteiten hoeft u zich niet op te geven. Als dat wel het geval is, staat dat er expliciet bij. U kunt zich aanmelden bij ds. Kees Benard (predikant-brugkerk@kpnmail.nl of 371281). Heeft u goede suggesties voor toekomstige activiteiten? Dat kunt u ook bij ds. Kees Benard aangeven.

We wensen u een goed winterseizoen!

Na de zomer beginnen we met de **startzondag, 13 september** al met de eerste activiteit: de boeken- en tijdschriftenbeurs. Gratis meenemen of ruilen voor boeken of tijdschriften die u zelf mee hebt genomen! U kunt deze voor de startdienst neerleggen op de tafel die daarvoor klaarstaat.

In oktober starten de andere activiteiten weer. Wat staat er zoal in de planning?

Twee boekbesprekingen voor de liefhebbers van lezen, creatieve avonden (mandala tekenen), kerstversieringen maken van klei of bloemen, en creatieve avonden voor het kunstweekend van de gemeente Dalfsen, waarbij in allerlei openbare gebouwen kunst tentoon gesteld wordt.

Enkele data zijn al vastgelegd.

Donderdagavond 12 november: boekbespreking over het vluchtelingenprobleem.

In Trouw van dinsdag 18 augustus stond: "Zestig miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht. Een nauwelijks te bevatten beeld. Totdat een van die vluchtelingen aan de keukentafel van schrijfster Miriam Guensberg belandt. Hij inspireerde haar tot een nieuwe roman: "Ooit".



Dinsdagavond 15 december: Kerstversieringen maken. Vorig jaar was dit een groot succes. Van klei of met bloemen en dergelijke materialen gaan we iets maken wat in deze dagen de kerstsfeer kan uitdrukken.

Omdat hiervoor mensen moeten worden ingehuurd is het belangrijk om u zo snel mogelijk op te geven.



Donnerdagavond 18 februari: boekbespreking. In het begin van de veertigdagentijd, een tijd van bezinning en versobering, past dit boek van Jan Prins over stilte : “Nu even stil”. Hierin worden inzichten van onder andere Eckhart Tolle gecombineerd met oosterse spirituele tradities. Veel mensen verlangen naar innerlijke rust. Even niet bereikbaar zijn, geen prikkels, niets moeten.....

Voor de avonden van mandalatekenen en kleuren wordt nog overlegd. Het verdient aanbeveling om u hiervoor op te geven. Als er genoeg deelname is kunnen deze avonden doorgaan. Waarschijnlijk worden het twee woensdagavonden.

De creatieve avonden voor het kunstweekend worden op een later tijdstip aangekondigd.

Nabespreking kerkdiensten

De kerkdienst is van en voor de hele gemeente. Maar in de praktijk is het vaak de predikant die ‘de dienst uitmaakt’, de liederen kiest, de gebeden maakt en in de preek zijn uitleg van de Bijbeltekst geeft. Graag wil ik met u in het komende jaar een paar keer op een zondag na de kerkdienst in gesprek gaan over de inhoud van de dienst. Wat vond u er van? Wat sprak aan en wat niet? Waarom worden welke liederen gekozen? En: hoe praten we in de kerk over en met God?

Graag wil ik met u de diensten van **6 december 2015** (tweede advent), **14 februari** (themadienst) en **24 april 2016** (viering Maaltijd van de Heer) met u nabespreken.

Gesprekskringen

Bij voldoende animo zullen er twee gesprekskringen worden georganiseerd:

1. een kring rond het boekje: ‘**U doet niets want U bent God**’ van Stephan de Jong. In veertig zeer korte persoonlijke overpeinzingen laat ds. Stephan de Jong zijn gedachten gaan over een God die handelt door niets te doen. Een prikkelend, inspirerend boekje. Iedere 2^e maandag van de maand, 20:00 uur, Brugkerk, 1^e avond op 12 oktober.
2. een kring ‘**Eigentijds Bijbellezen**’: de Bijbel staat vol mooie, ontroerende, vreemde, onbegrijpelijke en verwarrende verhalen. Wat kunnen we daar in deze tijd mee? Waarover gaan ze eigenlijk en hoe kunnen ze voor ons betekenis krijgen? Interesse: meld je aan bij ds. Kees Benard.

Wanneer: in overleg met de deelnemers.

Groep '30-/+'



Voor en met de 'middengeneratie' (pakweg 25 -45 jaar) willen we komend jaar weer proberen een aantal activiteiten op te zetten, zoals een 'Dertigers-middag' (een gezellige zondagmiddag met ontmoeting, workshops en kinderprogramma), als het lukt weer één of meer bijzondere diensten volgens de Meet&Greet-formule en een gesprekskring eigentijds Bijbellezen.
Meer informatie volgt.

Retraite dag / Kloosterweekend / Taizéreis

Bij voldoende animo willen we kijken of we met elkaar een dag of een aantal dagen er op uit kunnen. Een dag of een weekend tot rust komen in een klooster of een andere inspirerende plek. Of een reis naar Taizé, het liefst met een groep jongeren tussen de 17 en 35 jaar. Wil je mee, heb je ideeën, suggesties, of wil je wel meehelpen met de organisatie, meld je dan aan bij ds. Kees Benard.

Meditatiebijeenkomsten

Veel mensen zoeken momenten van rust en verstillig. In deze momenten van stilte kan iets van bijzondere waarde worden ervaren. Een diepere laag van jezelf, Gods aanwezigheid, een allesomvattend gevoel van verbondenheid. Deze momenten van stilte kun je alleen ervaren, maar ook in een groep. Iedereen die dat wil (van binnen of van buiten de Brugkerk) is van harte welkom op iedere laatste maandag van de maand in de grote vergaderruimte van de Brugkerk (consistorie). We beginnen (stipt) om 20.00 uur en sluiten af met koffie of thee. De bijeenkomsten duren ongeveer een uur. De avonden worden geleid door Janny Velthuis en ds. Kees Benard



40 dagen tijd

Ik ga. Zet een stap naar de ander

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg.

Dit jaar is het thema 'Ik ga. Zet een stap naar de ander'.

Het thema van de 40dagentijdcampagne is gebaseerd op teksten van het oecumenisch leesrooster. Hierin komt naar voren dat Jezus van ons vraagt om echt stappen te gaan zetten.

De veertigdagentijd loopt in 2016 van Aswoensdag 10 februari tot en met zaterdag 26 maart. Op zondag 27 maart is het Pasen.

Wij willen 2016 in de Brugkerk meer aandacht schenken aan de 40 dagen tijd door gelegenheid te geven voor bezinning en inkeer. Welke activiteiten en hoe we hier vorm aan willen geven is nog niet precies bekend. We willen u uitnodigen mee te denken over de invulling van deze periode en natuurlijk deel te nemen aan de activiteiten. Wilt u meedenken dan hoor we het graag. Aanmelden bij ds. Kees Benard.



Brugkerk open in het kunstweekend.

Tijdens het kunstweekend in de gemeente Dalfsen zal de Brugkerk ook weer geopend zijn. Het kunstweekend vindt plaats in het eerste weekend van mei.

Iedereen die deel wil nemen kan zich melden bij Diana Ligtenberg (henridiane@msn.com) of Gery van Zijl (geryvanzijl@gmail.com). Daarnaast willen we ook weer een tentoonstelling organiseren, waar iedereen aan mee kan doen. Wat we precies gaan doen, zal nog worden verteld via sociale media en Onderweg.



Boekenmarkt

Op de woensdag tijdens de braderie in de feestweek, **woensdag 2 augustus**, wil de Brugkerk open gaan voor een boekenmarkt.

Het gehele jaar hebt u de tijd om oude boeken te zoeken, en deze later te verkopen in de Brugkerk.

Hoe één en ander gaan organiseren is niet duidelijk. Ook hier geldt voor dat we graag horen wanneer u belangstelling hebt om ons te helpen organiseren.

Gery van Zijl

